

Verspil(de) energie

Opa Pieter Pottenkijker probeert met krom hout recht voor te stoken



Het is al een tijdje winter, maar Opa Pieter blijft zich er over verbazen dat zijn kleinkinderen, Pubernootje en Juul Halfwas, het niet koud hebben, of juist niet bloedheet. Hij ontdekt dat de thermostaat van deze pubers niet helemaal goed staat afgesteld...

Als mijn pubers op bezoek komen, voel ik mij de ene keer als een sneeuwpop in de zomer en de andere keer als een vuurbal in de ijszee. Het is altijd te heet of te koud!



Als ik thuiskom staat de kachel niet aan en zitten ze in hun t-shirt op de bank. En als ik vervolgens de verwarming op 18 graden zet, klagen ze dat het 'veel te heet' is.

Of ik kom thuis en de kachel staat loeiheet en ze zitten onder een dekentje. Als ik dan de verwarming wat lager zet, dan klagen dat ze bevrozen.



Neem Juul. Hij gaat in zijn korte broek naar school. Maar met voetbal wil hij tot het einde van het seizoen per se een maillot aan onder zijn shorts.

Een joggingspak vindt hij de beste outfit voor op het strand en een muts is voor hem nog steeds een uitstekend accessoire voor binnen.



Gaat u lekker Opa Pieter? U overdrijft om indruk op de lezers te maken!

Of kijk naar Pubernootje. Ik was blij dat de blote enkeltjes-trend een beetje voorbij was, maar zij loopt gerust tot ver in de zomer nog met een dikke, gebreide trui aan. In januari daarentegen is een truitje met blote rug, geen enkel probleem.



Het past een mens op jonge leeftijd in zijn denkwijze, en in zijn kleding, de mode te volgen.



Heb ik het al gehad over het fenomeen crop top? Ook in februari? Pubernootje vindt dat je ook in de winter prima in een kort rokje en blote benen naar school kunt. Of liever nog, moet!



De mode oefent haar invloed niet alleen uit op hoed en jas maar ook op wat daaronder zit, Opa!

En ik dacht dat de trend met gescheurde spijkerbroeken voorbij was. Maar dat klopt niet helemaal. De scheuren zijn inmiddels zo groot dat er geen broek meer overblijft. En ja, die trek je ook aan bij min tien.



Maar, als ze gaat gymen, is de oversized hoodij van haar vader die tot haar knieën komt, dé outfit!



Jool wil best schaatsen of skiën, maar gaat toch echt geen thermohemd of skipulli aantrekken. In de klas ja, daar heeft hij wel de hele dag zijn jas aan.

Volwassenen die zich als kinderen aanstellen zijn zo onuitstaanbaar!





Of kijk naar Pubernootje. Ik was blij dat de blote enkeltjes-trend een beetje voorbij was, maar zij loopt gerust tot ver in de zomer nog met een dikke, gebreide trui aan. In januari daarentegen is een truitje met blote rug, geen enkel probleem.

Het past een mens op jonge leeftijd in zijn denkwijze, en in zijn kleding, de mode te volgen.



Pubernootje wil alle dagen, ook als is het buiten dertig graden, altijd het liefste slapen met een kroik. Maar ze zet overdag in de winter net zo gemakkelijk alle ramen open, zodat het zo tocht dat ik op de bank zit te rillen.

Dat laatste is op school soms ook niet zo heel erg, want door het open raam verdwijnt ook de odeur van rot fruit, beschimmelde boterhammen, vermengd met goedkope deodorant en puberzweet.



Jool en Pubernootje slapen met hun pyjama over hun kleren aan. Of dat lekker zit? Maakt toch niks uit, ze slapen er alleen maar in, duh. De verwarming in hun kamer staat intussen ook nog op de hoogste stand, dag en nacht. En nee, ze smelten niet. Er kan makkelijk nog een graad of wat bij.



En winterwandelen is ook niet echt hun ding. Ze moeten dan minimaal drie paar sokken over elkaar aan.

Nou ja, het is natuurlijk beter dan school, maar naar school fietsen lukt écht niet. Dat is echt te koud, de banden vriezen gewoon vast aan de straat! Of ik dat wel weet.

Warm Wishes

Pubernootje is ook naarstig op zoek naar laarzen met bontvulling. En nee, die vindt ze nu niet meer stom, ze wil gewoon iets warmes aan haar voeten. Ze zet zelfs zelfstandig de thermostaat op 24 graden. En snapt niet dat ik daar boos om word.



U drinkt de hele dag koffie. Om warm te blijven. Want kraanwater is zo koud, zegt u.



Opstaan in een koude slaapkamer is voor Juul een onmogelijke exercitie, als dat het al niet was. Omdat hij op blote voeten door het huis liep (het waren tien stappen) is hij nu ziek geworden. Hij wil de hele dag in bed blijven liggen, wat ook beter is nu hij ziek is.



Ik snap niet zo goed dat u dat niet goed vindt. Het is toch koud? Nou dan? U hebt zelf de ijstijd nog meegemaakt. Het is toch zielig als wij dat nu ook nog moeten doormaken? Dat is ook best heel zwaar enzo.

Kijk, ik draag mijn kleinkinderen een warm hart toe. Maar om daarvoor nu gelijk mijn portemonnee leeg te trekken, dat gaat mij ook wel weer ver. Het geld verdampmt en vervliegt nog sneller dan ethanol.



En natuurlijk moet ik op de kinderen letten, maar ook op de kleintjes!

Mijn advies? Aan iedereen, inclusief Pubernootje en Juul Halfwas: "Doe eens gek in 2022. Denk eens aan het milieu (en Opa's portemonnee) en steek verstandig. Houd het gezellig, voor jezelf en voor iedereen in jouw buurt.



Tot ziens maar weer en bedankt voor de belangstelling en het medeleven!!