

# MORNING!



## Vuile boter, Vuile vis!

Opa Pieter Pottenkijker en  
Juul Halfwas trappen op  
elkaars zeer

Er komt een dag dat Juul Halfwas, dat lieve guppy van Opa Pieter Pottenkijker, verandert in een slungelige, vuurspuwende draak. Dan kun je maar beter een beetje voorbereid zijn, toch? Om goed beslagen ten ijs te komen oefent Opa Pieter oefent alvast. Dan weet hij wat hem te wachten staat én of hij er klaar voor is. Wie Opa Pieter beter kent, weet dat hij een goede schoonmaak fetisj heeft. Hij kan erg opgewonden raken van het (niet) schoonhouden van zijn huis!



Zeg iedere dag tegen als je in de spiegel kijkt tegen zijn denkbeeldige spiegelbeeld: 'Je lacht gek, je ziet er niet uit en hoe je praat is gewoon SUPER awkward'.



Als kind mocht ik nooit in de kast met schoonmaakmiddelen komen van mijn ouders, tot nu toe hou ik dat heel goed vol!

Waarom? Ik weet het niet, maar Opa Pieter gooit minimaal vier natte handdoeken op de vloer van de badkamer en laat die de hele dag liggen!



Schoonmaken terwijl er pubers in huis zijn, is als tanden poetsen terwijl je koekjes eet!





Ik heb het gevoel dat ik het huis weer moet schoonmaken, dus ga ik maar even liggen tot het gevoel weer overgaat. Let dus vooral op de rommel. Anders struikel je erover.

Ik oefen mij in de regel om nooit achterom te kijken. Anders zou ik mezelf elke dag afvragen hoe ik zulke rommel kon laten liggen en toch met mezelf kon leven.



Opa, waarom staat er een leeg pak melk, een leeg bakje yoghurt en een open pak hamburgers in de koelkast?

Dat is het gevolg van jouw niet te stoppen hongerklop en jouw voortdurende zucht naar 'even nog wat drinken'. Jij lijkt wel een ezel. Wanneer die honger heeft, kunnen stokslagen hem niet schelen.



Waarom gooi jij eenmaal per maand je halve kledingkast in de wasmand? Of beter nog, ernaast!

Weet u Opa Pieter, wat het leuke van kluiten is? Dat je er zo fijn uit kunt wassen.



Ik roep 's ochtends minstens tien keer heel hard: 'Word je wakker? Je moet naar school!' Maar hoe vertel je dat aan iemand die doof is?

Als je weet wat er aan de hand is en je niets anders doet dan in je bed blijven liggen, dan ben je niets meer dan een nietsnut en ben je al te snel een luilak!





Het ruikt hier alsof er hier een zak bedorven uien ligt in een kamer waarvan de deuren en ramen al een jaar potdicht zitten!

Als u een neus hebt die werkelijk kan ruiken, dan weet u dat die sigaartjes van u ook afschuwelijk stinken.



Ik bedenk veertig argumenten waarom jij op tijd moet thuiskomen en nog durf je na een avond stappen met je vrienden thuis te komen en tegen je Opa - die je met de bezem staat op te wachten - te zeggen: Bent u nog zo laat aan het schoonmaken Opa?

Oude liefde roest niet, maar ik kan beter de plaat poetsen!



Ik fantaseer graag over twee Opa's in huis: de ene poetst en de andere kookt.

Jij? Afwassen! En gooi de vaat niet van een halve meter afstand in de afwasmachine. Of erger, pleur haar niet gewoon op het aanrecht. Dit is een zelfreinigende keuken, alles wat je vies maakt, moet je ZELF reinigen!



Ik weet nog wel wat oefenstof voor u Opa Pieter!

1. Draai de dopjes af van alles wat je vindt in je badkamer en strooi ze met je ogen dicht in het rond.
2. Gooi alle schoenen, lukraak in de gang. Werp er een schoeltas en een jas tussen.
3. Ga als eerste van al je huisgenoten naar bed.
4. Verberg de fiets- en huissleutels op een onvindbare plek.
5. Ga om 01.00 uur 's nachts een proefwerk aardrijkskunde overhoren.
6. Probeer een houten deur de vraag 'Hoe was het op school?' te laten beantwoorden.



# BURNT OUT

Ooit was ik jong en wild. Nu heb ik een favoriet schoonmaakmiddel: sokken! Met sokken door het huis sloffen is toch net zoals als dweilen?

Ik heb trouwens net het huis schoongemaakt. Dus niemand mag meer naar binnen. Nooit meer!

Ik vertel een verhaal maar heb het idee dat er niemand luistert. Jij gooit het aanrecht vol met half opgegeten tosti's, pakjes noedels van de goedkoopste soort en een half gebakken ei, en gaat dan gewoon naar bed?

Ik ben een puber Opa! Die voelen zich na het buiten zetten van het vuilnis, alsof ze het hele huis hebben schoongemaakt. Dus ik ga even instagrammen totdat dat gevoel weer over is.

Het is dat u niet aandringt Opa, maar ik heb nog wel aanvullende lesstof voor u:

1. Verstop alle opladers.
2. Hang lege wc-rolletjes op en app naar een huisgenoot om een nieuwe rol.
3. Draai de kachel op 23 en doe alle lichten aan voordat u vertrekt naar uw werk.
4. Pin elke week minimaal 50 euro en gooi deze door de papierversnipperaar.

Verlies nooit de hoop, ook niet in de donkerste uren van wanhoop; het heerlijkste merg bevindt zich in de hardste beenderen!

Er zijn drie motieven om een puber in huis te gedogen: het eerste is, om er van te genieten; het tweede is om er over te kunnen opscheppen en het derde is de mateloze behoefte jezelf te willen kunnen irriteren aan van alles en nog wat meer.

Doe mij de eerste twee maar. Het derde motief mag u voor uzelf houden.

# oh you

