

ZEUR  
NIET -  
HET IS  
WEEKEND

OPA PIETER EN HET  
GEKRONKELDE  
PUBERBREIN

Pubernootje vindt vrijdag de leukste dag van de week. Die hele lange schoolweek, waar geen einde aan leek te komen, is dan voorbij. Het weekend kan beginnen. En wat doet ze dan?



Dan gooi ik mijn tas in een hoek, waar hij de rest van het weekend blijft liggen en ik vis hem op maandagochtend daar dan weer uit.



Als het daar bij bleef... Haar fiets bijvoorbeeld. Die blijft gewoon buiten staan. In de schuur zetten? Hoezo? Het is toch weekend?

En haar schoenen worden uitgetrokken in de gang, voor de deur, zodat die niet meer open kan.

Haar jas is eenzelfde lot beschoren. Hij gaat uit en wordt over de schoenen geworpen, waardoor ik met de wekelijkse boodschappen altijd achterom moet lopen.

En dan de sleutels. Die worden zomaar ergens neergelegd maandagochtend, als de fiets van het slot moet, weet Pubernootje niet meer waar zij de sleutels heeft gelaten...

Nou, Opa Pieter, dat gebeurt bijna nooit. Alleen, ik moet natuurlijk wel even Appen met mijn vriendinnen en vrienden. We hebben een WhatsApp-groep over wat ze in het weekeinde gaan doen. En als ik daar niet op reageer, zit ik vanavond met jou opgescheept en krijg ik het verwijt dat ik uiteindelijk helemaal niks doe.

Ja, ze kan inderdaad grootse plannen maken voor het weekend. Parijs? Waarom niet? Naar New York vliegen? Kan dat? Ja, toch? Oh, niet? Hoezo niet?



Oh, en ik hoef me zeker nergens mee te bemoeien, want jij kunt natuurlijk alles zelf regelen? En ja, jullie gaan vast ook op tijd slapen en geen lawaai maken. Echt, van jullie zal Opa vast geen last hebben.... Vertel mij eens, hoe doe je dat, 25 mensen op twee matrassen?



Duh! Dit weekeinde blijf ik thuis. Ik organiseer een sleep over. Kunnen we hier met 25 mensen slapen? Nee? Hoe lullig doe jij?'

**\*elbow bump\***

Denk je, dat dat helpt? De mensen op straat maken veel lawaai, maar ze zijn slechts een minderheid als meiden een party houden.

Opa, je doet gewoon oordoppen in, de muziek hard, en je bent net zo onbereikbaar voor de rest van de wereld als wij! Ook als wij heel hard schreeuwen!



Zo kan-ie wel weer Opa. Trouwens, moet ik ter aarde storten en roepen dat ik geen leven heb bij jou om zakgeldverhoging te krijgen? Of begin je meteen een discussie over waarom ik dat niet krijg?



Meer zakgeld? Kind, jij bent om wanhopig van te worden. Want het is nooit genoeg en voor je het weet zit ik volgende week weer met een kwaaië puberen een schuldenberg van hier tot ginder.

Ik heb nog maar pas geleden het zakgeld verhoogd. De verwachte polonaise door de kamer - wel het minste dat ik mocht verwachten - bleef echter uit. Je kwam niet verder dan een gemompeld: 'Oké, thanx' en ging verder op je mobiel om daar richting vriendinnen te ontsteken in een klagzang. Dezelfde riedel die je steeds ten gehore brengt! En waar ik maar moeilijk aan wen.





Ja hoor eens, ik moet tosti's maken. want mijn vrienden en vriendinnen hebben zo vroeg natuurlijk nog niet gegeten. Ik kan ze toch niet laten gamen en van de honger laten omvallen. En ik wil een taart bakken, want ja, het is weekend en dat is toch een beetje een feestje.

Een bijzondere duisternis overveldt mij en ik word zo ellendig en onaangenaam... Bovendien voel ik dat ik ouder word en al dat pubergedoe me radeloos maakt.



O, en Opa, kunt u dan straks de keuken opruimen? Daar heb ik geen tijd voor. Ik moet mijn wenkbrauwen onfleek maken. U hebt vast geen idee wat dat precies is, maar ik sta er wel 5 uur voor in de badkamer!

Ik moet ondertussen ook Facetimen met iedereen, omdat ik ze pas over een uur ga zien! En ik moet ondertussen ook nog TikTok-video's maken, daarvan Snapchats maken en die dan weer op Instagram posten.



De pest is, ik trek het me toch aan. Want ik wil zo graag die warme, hartelijke, liefdevolle opa zijn die zijn kleinkind tegen de gulle borst drukt, zijn portemonnee trekt en haar een paar flappen tosteekt, met een welgemeend: 'Hier meisje, neem het er maar lekker van.' Ben ik echt zo kil en gierig?

Als je zelf een vreselijke puber bent geweest en nu de brave Opa wilt uithangen, dan begrijp ik dat u mij niks gunt. Ik vraag dit toch niet elke week?



Nou, vooruit dan maar. Maar eerst je kamer opruimen. En, voor alle duidelijkheid, dat is iets anders dan het verplaatsten van je troep van de ene kant van de kamer naar de andere kant. En gooi ook al die kleren die rondslingeren in de was. Want je weet vast niet meer wat vies en schoon is.

# Yeah!

Goed Opa. By the way, ik heb mijn boeken in het kluisje op school laten liggen. Dus huiswerk maken lukt dit weekend niet.





Van jou kan ik heel veel leren. Bijvoorbeeld: waar de grenzen liggen van mijn geduld. Maar laat ik jou dan deze les leren: Op het ogenblik dat ik mijn geduld verlies, houdt de pedagogie op en begint de opvoeding. Dan grijp ik naar het uiterste middel: huisarrest. Dat betekent: een avondklok en wel in de aller strengste vorm: ook geen bezoek aan huis voor jou!



Als jij mij zo straft, dan bewijst dat nog helemaal niet dat wat ik doe verkeerd is; het bewijst enkel dat het tegen jouw belangen als machthebber indruist. Ik kan niet wachten totdat ik zelf een huis heb en zelf de regels kan bepalen waaraan ik mij moet houden. Dan hoef ik ze niet meer te horen van jou!



Toen je klein was, kon ik je wél opvreten, en nu je zo groot bent, heb ik spijt dat ik het niet gedaan heb. Maar goed, je blijft toch mijn Pubernootje. Als jij je ooit eindelijk gaat realiseren dat ik gelijk had, heb je zelf kinderen die vinden dat jij ongelijk hebt.



Weet je Opa, je kunt beter op vrijdag om 5 uur 's middags gaan slapen. Dan laat ik je lekker het hele weekinde liggen en maak jou maandagochtend pas weer wakker. Heb jij ook een leuk weekend!



Met een puber in één huis wonen is op z'n zachtst gezegd, nooit saai. En toch ben ik dol op je, Al blijven er dingen die ik nooit van je zal begrijpen (en misschien is dat maar beter ook). Kom, we gaan pizza bestellen. Heb een FIJN WEEKEND!

