

Benthe & Het Grote Dromen Boek



Benthe en het Grote Dromen Boek



Het is al laat
De maan schijnt door de takken van een grote dromenboom in de tuin.
Het is overal donker.
Alleen binnen brandt licht.
Daar ligt Benthe.
Zij slaapt en droomt.
Een hele mooie droom!
Over het Grote Dromen Boek.



Benthe is uitgeroepen tot koningin van de houten mannetjes.
Deze vrolijke, warhoofdige mannetjes wonen in de eikeltjesboom.
Die staat in de tuin.
Naast de dromenboom.

De houten mannetjes hebben een probleem.
Ze kunnen niet meer slapen gaan.
Hun grote verhalenboek is uit.
Alle verhalen lezen ze al duizend keer.
Dus zoeken zij een nieuw verhalenboek.
Kan koningin Benthe hen helpen?



Koningin Benthe gaat direct aan de slag.
Ze vraagt de dromenboom wat zaadjes.
Die plant ze in een klein wenspotje.
Het wenspotje hangt ze in de dromenboom.
Samen met toververen en wonderzand.
Zo groeien er nieuwe verhalen.
Die Benthe netjes opschrijft.



Urenlang werkt de koningin door.
Van de vroege ochtend tot de late avond.
Ze werkt samen met Opa Eikel.
De oudste van de houten mannetjes.



Koningin Benthe spreekt ook met Wollebol.
Wollebol woont al jaren in de dromenboom.
Hij kan toveren met verhalen.
Het ene verhaal mengt hij met het andere.
Zo ontstaan er steeds weer nieuwe verhalen.



Zo ontstaat een heel dik boek.
Met ontelbaar veel nieuwe verhalen.
Spannende, verdrietige en grappige verhalen.
Over van alles en nog wat.



Een paar dagen later komt Opa Eikel langs.
Hij wil weten of koningin Benthe al opschiet.
Zonder nieuwe verhalen, zegt Opa Eikel, kunnen de houten mannetjes niet meer slapen.
Ze worden humeurig.
Ze maken ruzie ook.
Dus kan het een beetje snel alsjeblijft!



Koningin Benthe heeft goed nieuws.
Het Grote Dromen Boek is klaar!
Met genoeg verhalen voor wel honderd jaar.
En dat wordt gevierd natuurlijk!



Met een gezellige picknick wordt het Grote Dromen Boek gevierd.
Alle vrienden en vriendinnen, Bodie, de kat, en Opa Eikel zijn er bij.
En de houten mannetjes, natuurlijk.
Zij waren er maar even.
Want toen het eerste verhaaltje verteld was, vielen zij in slaap!
Eindelijk weer!